

Beste vrienden,

We zijn net terug van een fantastische vierdaagse naar Spessart. De zon is altijd bij ons gebleven en Bob en Leo hebben ons de streek leren kennen met hun deskundige uitleg. Het was weer een zeer gevarieerde reis zoals jullie van ons gewoon zijn: voor elk wat wils. De rode draad van de reis waren de broers Grimm en hun sprookjes.

Bovendien kregen we bezoek van sneeuwwitje en een bende bloeddorstige rovers... 😊

Fulda was dan weer een grote verrassing voor iedereen, terwijl de mooie natuur van dit gebied ons tijdens onze verplaatsingen verbaasde. Vermeldenswaard is ook het bezoek aan schloss Mespelbrunn, een pareltje!

Ook de knaldrang zat er in bij onze klanten, de laatste avond lieten zij zich helemaal gaan onder begeleiding van de plaatselijke muzikant. Kortom, weer een reis zoals vroeger.

Helaas kwam aan het einde van de reis een minder leuk bericht. Wij hebben namelijk besloten om vanaf 1 september op pensioen te gaan. Vanaf het begin hadden wij onderling afgesproken dat wij dit nog zouden blijven doen tot Paul op pensioen ging, en dat gebeurd op 1 september aanstaande.

Het is een gemengde beslissing en we hebben hier goed over nagedacht. Het waren 12 mooie jaren en we hebben er van genoten, ook van jullie trouwe klandizie, waarvoor onze oprechte dank. Het ogenblik is aangebroken om in schoonheid te eindigen, na een mooi parcours gereden te hebben. Maar we zouden het polderke niet zijn als we niet iemand probeerden te vinden die op hetzelfde elan ons concept wil voortzetten. Maar daarover later meer. We hopen dat jullie onze beslissing begrijpen en wensen jullie nog het allerbeste toe, en blijf zeker reizen.

Natuurlijk werken wij ons programma af zoals vermeld en dit houdt in dat Salzburgerland onze laatste reis zal zijn. Ook het programma van onze vaste groepen en klanten worden nog afgewerkt zoals afgesproken. Wij contacteren hierover binnenkort al de reisleiders en – leidsters.

En nu terug aan de orde van de dag met de vertrekuren voor Gouda op 9/6:

Ekeren	8u30
Autocars De Polder	8u45
Deurne	9u00
Berchem	9u15

De deelnemerslijst vindt u in bijlage.

Dan blijft er ons nog één ding over en dat zijn de betalingen. De mensen die mee gaan naar Altenmarkt krijgen hiervan binnenkort hun afrekening. De nog resterende dagreis is Koeken en Garnalen op 9 juli.

- **D2204: Koeken en garnalen te betalen 74€ vóór 10 juni 2022.**

De deelnemerslijst vindt u in bijlage

Dit was het dan ook weer voor deze maand. Geniet nog van een mooie zomer en blijf zeker op reis gaan beste mensen.

Het Polderke

Onze vaste opstapplaatsen:

Ekeren F. Verbieststr parking parochiecentrum./garage autocars De Polder/ Deurne dienstencentrum Kerkeveld
St. Fredegandusstraat/ Berchem singel t.h.v. Park-Inn Hotel t.o.Berchem station.

"HET POLDERKE", P/A KARDELAAN 16/201 2180 EKEREN B.T.W. BE 0544.306.986
TELEFOON: +32 (0)473 921 662 OF +32 (0)477 330 992
MAIL: INFO@HETPOLDERKE.BE WEBSITE: WWW.HETPOLDERKE.BE
FORTIS/BNP PARISBAS IBANNR BE57 0017 1606 9335 BIC GEBABEBB

Indien u zich wil uitschrijven voor deze nieuwsbrief kan dit via een bericht naar info@hetpolderke.be