

**REISCODE: D2004**

**DATUM: DONDERDAG 11 JUNI 2020**

**BESTEMMING: Kaas en Wafels**

**PRIJS: 63€**

**PROGRAMMA:**



De stad Gouda hebben we al een keer aangedaan met de kaarsjesnacht. Tijd voor een degelijke ontdekking. De stad is bekend voor kaas, stroopwafels, pijpen en aardewerk. De compacte historische binnenstad met zijn middeleeuwse straatjes en hofjes is een bezoek meer dan waard.

Op donderdag vindt hier in de zomermaanden de bekende kaasmarkt plaats. Deze wordt nog in de aloude traditie gehouden en de kazen worden nog steeds met handjeklap verhandeld, om dan per paardenkar naar de waag gebracht te worden. De boeren en kopers hebben nog de traditionele kledij aan, alsook de kaasmeester. Alles wordt overgoten met optredens van koren en groepen. Bovendien is er ook nog een gewone markt rond het stadhuis.

's Middags hebben we vrij voor een facultatieve lunch (niet inbegrepen) in één van de vele horecazaken in de stad.

Daarna nemen plaatselijke gidsen ons mee voor een stadswandeling en passeren we de prachtige gebouwen: het stadhuis, de waag en de grote St. Janskerk met zijn prachtige glasramen, waar we een kort bezoek brengen.

Na nog wat vrije tijd in de stad keren we terug huiswaarts voor een lekker avondmaal bij Hotel 'De Jonker' in Ossendrecht.